

Psaltaren 45

*Mitt hjärta flödar över av sköna ord.
Jag säger: min dikt gäller en konung.
En snabb skrivares penna är min tunga.
Du är den skönaste bland människors barn,
ljvlighet är utgjuten över dina läppar.
Så ser vi att Gud välsignat dig evinnerligen.*



Psalmens överskrift visar till vilken glädje den varit då den användes av sångarna som tjänstgjorde i templet. Överskriften säger, för sångmästaren efter Liljor, vilket antagligen är en poetisk överskrift eller så syftar den på den melodi eller det instrument som användes vid framförandet. Liljan symboliserar även renhet, och helighet. Salomos tempel smyckades ju med liljor 1 Kon 7:19,22,26, och i Höga visan 2:2 talas om liljan bland törnen, vilket helt klart syftar på den universella församlingen i världen, den troende, den kristne. Särskilda sångare var ju i tjänst i templet, de var utrustade med andlig gåva och kraft att sjunga, det måste ha varit underbart att höra dem.

Inget poem, ingen dikt kan helt liknas vid det som hjärtat diktat.

Sånger utan känsla är tomma toner och ord, men ett gott hjärta kan bara ha goda sköna tankar.

Ibland kan vi bli mållösa, vi har inga ord att uttrycka känslan med. Det är bedrövligt då hjärtat är kallt för en god sak och kanske ännu värre om hjärtat är varmt för en dålig sak. Men så klart är det bäst om hjärtat är varmt för något gott. Jesus säger: *En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av.* Lukas 6:45

Min sång gäller en konung, säger psalmisten. Han är inte mållös. Hans hjärta brann verkligen för konungen och över hans läppar flödar sköna ord.

Hans sång har konungen som sitt enda ämne. Och det är inte fråga om vilken konung som helst. Psalmen beskriver det framtida förhållandet mellan Messias och hans församling.

Psaltaren innehåller många sanningar om Jesu person och verk i poetisk profetisk form. Om en kung fäster sig vid en kvinna av folket och de gifter sig,

blir de två ett. Kvinnans skulder blir hans och hans rikedom blir hennes.

Så är det också i det mysterium, som sker då en människa ger sitt liv till Jesus. Han tog på sig våra synder för att vi skulle bli fria från synd och skuld. Han ger oss helig ande inte efter mått utan efter nåd.

Liksom fjällvandraren ständigt möter nya underbara vyer och lägger de gamla bakom sig är också den kristnes liv som mognar och söker mer och mer av konungarnas konung. Ju längre vi är på vägen upptäcker vi nya skriftställen som talar om Jesus på ett sätt vi inte sett förut. Vi sträcker oss till det som är framför och lämnar gårdagen bakom oss.

Mitt hjärta flödar över.

Här ser vi också Den Helige Andes verk. Genom DHA föds de sköna orden i psalmistens hjärta. Liksom vatten ur en källa flödar orden och ämnet är en profetisk hyllning till den kommande Messias, Jesus Guds son.

Ljuvlighet är utgjuten över dina läppar, diktar han.

Många sköna ord har vi hört. Men psalmisten talar inte om välformulerade och

språkligt korrekta sånger, han talar om det goda budskap Jesus skulle komma med från Gud. Jesus säger ju själv att vad han hör från Gud det talar han. Joh 15:15.

Bibeln säger : genom Mose blev lagen given, nåden och sanningen har kommit genom Jesus. Joh 1:17 Mose hade i lagtexten hårda och stränga ord. ”Förbannad är var och en som inte förblir vid det som är skrivet i lagens bok så att han inte håller det.” Men Jesus har ett annat språk, i den första predikan som Jesus håller säger han, Saliga är de fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. Matt 5.

Jesus kom till sitt folk och hans tal var fullt av nåd och sköna ord. Maria förblev sittande vid Jesu fötter, hon glömde tid och rum, hon glömde till och med att hjälpa sin syster med alla bestyr. Hon hörde ju Jesus tala ord som kom från Gud.

Hans läppar är liljor drypande av myrra Höga visan 5:13.

Alla som hörde Jesus tala förundrade sig, ”ingen talar som den mannen” sade de skriftlärdas spejare Joh 7:46. Folket förundrade sig, han talade med makt och myndighet. Ja, när Jesus talade övergav apostlarna allt och följde honom. Andreas lämnade sina nät, Johannes och Jakob lämnade sin far, Matteus gick bort från sin tullplats, Sackeus övergav sin lukrativa syssla. Ja, Jesus var så fylld av kraft att på hans ord, lade vindarna sig, naturen lydde honom. Till och med döden släppte sitt grepp om Lasarus.

Likaså när Jesus mötte massorna, de stora folksamlingarna. Där förvånades alla över den kraft och myndighet han hade då han talade.

Eller då han mötte ensamma utstötta människor. Kvinnan vid Sykars brunn blev förvånad att Jesus tilltalade henne. Men hon blev ännu mer förvånad över vad han faktiskt sade till henne. Han leder samtalet till att också hon fick uppleva de sköna orden från Guds hjärta.

Jesus är säger bibeln, det levande ordet, som varit med i skapelsen. Utan detta levande Guds ord har allt blivit till som är till. Johannes säger, det var om honom han vittnade och han var full av nåd och sanning. Joh 1:17

Till oss talar Jesus på samma sätt.

Alla som tror på Jesus har upplevt detta milda tilltal av Jesus på ett eller annat sätt. Det var något som berörde oss i hjärtat och vi kände att det var Herren som talade. Sedan dess är allt förändrat. Ingen kan tala som Jesus gör. Han kom med ett budskap från Gud, ty så älskade Gud världen Joh 3:16. Har någon annan kunnat säga dem? Nej, och Jesus gav verkligen orden betydelse genom sitt liv och i alla möten med människorna. Till sist också på korset.

Vi översvämmas av ord dagligen.

Men inte alla ord är goda ord. Vi hör ord som skrämmer oss, ord som förvånar oss. Vi läser ord i våra dagstidningar som vi helst vill glömma, tidningarna är ju fulla av artiklar om det som är ont. Det är vår uppgift som kristna att sprida goda ord, om varandra och om vår frälsare. Tala goda ord om Konungarnas Konung, vårt hopp och vår längtan, ty det behagade Gud att låta all fullhet bo i honom. Kan vi ha en bättre inspirationskälla för goda ord än Jesus ?

P-O Eklund

Ashramprogram

Hösten 2018



Hjärta för Värmland

BÖNEDAG

Den: Lördagen den **8:e sept.**
Tid: **kl.9.30 – 16.30**
Plats: Sörgårdens kursgård
Kostnad: **150:-**
Talare: Conny Alpsten Tidaholm
Nyandliga rörelser
Gunnar Brudeli Norge
Vision över Norden
Lovsångsledare från Korskyrkan K-stad
Böndag i samarbete med Sverigebönen
Anmälan senast 31:e augusti
kristnaashramrorelsen@telia.com eller
till Josephine **072-055 31 01**
Ange ev. matallergi

Ashram i Värmland

Tema *Andliga fäder och mödrar*
Plats: Sörgårdens kursgård, Kil
Tid: **28 – 30 september**
Ledare: Bengt Ohlsson o Martin
Bergerståhl
Pris: Enkelrum **1.360:-**, Dubbelrum
1 200:-, Flerbädd **1 000:-**
eller eget boende **800:-**
Anm: **0554-150 02, 153 99** eller
kristnaashramrorelsen@telia.com

ASHRAM på Västkusten

Plats: Björkö, Göteborgs
norra skärgård
Tid **21 – 22 september**
Ledare: Lilian Gustafsson och
Emma Rudäng
Pris: Fredag-Lördag **360:-** eller
Lördag **300:-** för kursavg
och måltider. Frukost och
logi betalar Du själv.
På söndagen deltar de som
är kvar i Equmeniakyrkans
gudstjänst.
Övrig: Om Du behöver logi kan
det ordnas på Björkö, genom de du/ni
anmäler till:
Anm: **Gerd Utbult 070-476 19 94.**
gerd.utbult@telia.com eller
Anita Larsson 070-896 44 48
anital66@hotmail.se

ENDAGSASHRAM i Stockholm

Plats: Syskonbandets lokal, Got-
landsgatan 46
Tid: **6 oktober**
Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian
Gustafsson
Pris: **360:-** deltagaravgift
Anm: **senast den 23 september**
Granström **08-653 11 43**
eller Ashram **0554-150 02, 153 99**
kristnaashramrorelsen@telia.com

Ring och beställ Foldrar

Det finns foldrar för samtliga Ashram där Du kan se programmet och få en vägbeskrivning – Ring de som tar emot anmälningar eller till Kristna Ashramrörelsen 0554-150 02

eller, kristnaashramrorelsen@telia.com

ANMÄL DIG I GOD TID minst 15 dagar i förväg

De folkhögskolor och kursgårdar som vi samarbetar med behöver veta deltagarantalet i god tid för att en Ashramhelg skall kunna genomföras.

På vår egen kursgård Sörgården, och även på en del andra platser går det ibland bra att anmäla sig senare, om tillräckligt många har anmält sig i tid, så att Ashramet inte blir inställt.

Gör gärna ett försök.

Välkommen till förbönsgudstjänst i Sörgårdens kapell

Tisdagar kl. 19.00

Den 4 september, 2 oktober, 6 november och 4 december

Kan du inte närvara i kapellet är Du välkommen att skriva, maila eller ringa in Ditt böne- eller tacksägelseämne.

Vi har också **som regel bönesamlingar varje dag kl.8.30 och 13.30** när det finns folk på gården och då det inte är annan verksamhet – Välkomna!

Gud hör bön!

Tack Sven Reichmann

- för de 11 år vi fick ha Dig som Ashramledare i den Kristna Ashramrörelsen mellan år 1986 – 1997.

Du kom in som en frisk fläkt i Ashramarbetet med Din fängslade bibelundervisning, och som lovsångsledare sjöng och spelade Du med ett härligt gung som gjorde att det var svårt att låta bli att inte sjunga med och sitta still.

Vi minns hur Du med erfarenhet av Din tid som forskare ledde oss in i Bibelordet. Du hjälpte oss att upptäcka nya sidor av Guds Ordet.

Du tog oss med på en spännande resa i Din bibelundervisning som vi fick lyssna till och "samveta" med Gud och Hans Ord.

Oräkneliga är alla de Ashram Du haft på olika platser runt om i hela Sverige men också i Finland, Norge och Israel.

Och oräkneliga är också de Ashramdeltagare som genom Din bibelundervisning och alla själavårdssamtal har fått ett nytt möte med Jesus som gett dem befrielse, helande och upprättelse till både ande, kropp och själ.

Sörgården kursgård fanns också på Svens hjärta och många Ashram hade Du där. En del med olika teman; Ashram för nygifta, för sörjande mm. Vi förlängde också en del Ashram med själavårdsdagar efter att Ashrammet var slut. Du hade också flera 14 dagar kurser med själavårdsundervisning på Sörgården.

Vi är många Ashramvänner som har Dina böcker i våra bokhyllor och kassetbandsserier från olika Ashram. Så minnet av Dig lever kvar hos oss, till stor glädje och välsignelse för oss.

Vi är också tacksamma till Marianne och barnen med familjer, som vi fick lära känna, och som inte bara var ett stöd för Sven utan också för oss i Ashramrörelsen



Mötas och skilja är livets gång. Skiljas och mötas är hoppets sång.

Vila i Frid till uppståndelsens morgon.
Kristna Ashramrörelsen och Sörgårdsstiftelsen genom
Bengt Ohlsson

Medmänsklighet

I ett utav stadens utkant på en parksoffa
sitter en A-lagsgubbe
med sin flaska i handen onykter och
smutsigt.

Då kommer där en kvinna en frälsnings-
soldat tar hand om honom
ger honom rena kläder. Så fick han tvätta
sig, gav honom mat.

Ja dessa Gudabenådade människor, som
tar sig an sådana män-
iskor. Ja blir gripen till tårar när jag hör
Arne Rydberg sjunga

om A-lagsgubben, som blev kristen.

Tack vare Frälsningsarmén.

Ja önskar ja kunde vara som en av dem
kunna ta hand om vår nästa.

Det kanske finns även här i det lilla Gö-
tene som jag tillhör.

Tänk att få vara ett
ler i Guds hand.
Bli formad som en-
dast Gud vill. Anden
är villig men köttet
är svagt. Men tanken
är en godvill.

Karin Aceby

Vid Ashram - och Sörgårdsstyrelsens årsmöte valdes följande ledamöter;

Ashramstyrelsen

Inger Prytz V.Frölunda
Eva Andersson Hestra
Dan Andersson Hestra
Jan Andersson Skelleftehamn
Eivor Holmlund Umeå
Ann-Sofie Kronberg Korsberga
Gerd Utbult Öckerö

Sörgårdsstyrelsen

Rune Prytz V.Frölunda
Bengt Bjurbäck Karlstad
Annika Fisk Åmotsfors
Lars-Olof Frisk Ramsle
Lilian Gustafsson Charlottenberg
Bengt Hultsten Karlstad
Inger Prytz V.Frölunda

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor

Under årets sex första månader har det kommit in; 75 475:- (42 285:-) i gåvor, 3 100:- (3 700:-) i vängåva och 6 700:- (7 310:-) i kollekt till Ashram.

Till Sörgården har det kommit in; 23 950:- (20 470:-) i gåvor, 10 000:-, (13 800:-) i "50 ger 100" och 13 000:- (3 184:-) i kollekt (Inom parentes 2017 års resultat)

Han som välsignar gåvorna – Han välsignar också givarna

Vi känner en oerhörd tacksamhet för alla gåvor som strömmat in och vi tror och ber om att strömmen av gåvor skall fortsätta under detta nya år.

Vill Du ge en regelbunden gåva varje månad, kvartal eller halvår (vängåva för Ashram och "50 ger 100" för Sörgården) hör av Dig så skickar vi inbetalningskort. Dessa gåvor förstärker våra verksamhetskassor.

Gåvor till Sörgårdsfonden använder vi för inköp av inventarier och underhåll av byggnader på vår kursgård. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelsedagar och julgåvor – kontakta vår expedition.

Detta nummer av Ashram-Nytt har Per-Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av Bengt Ohlsson och Karin Aceby.

Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på augusti

Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt, **vi vill ha bidragen senast den 10 oktober**

Skickas till Kristna Ashramrörelsen, adress se nedan eller Per-Ola Eklund Kvistbro Vilsta 716 93 Fjugesta, tel: 0585-203 46, mail: per.ola eklund@telia.com

Anmäl adressändringar

Om Du inte vill missa Ashram-Nytt vid adressändring måste Du meddela oss Din nya adress. Posten har inte längre någon kostnadsfri eftersändning.

Kristna Ashramrörelsen:

Klaxås Sörgården 10 665 92 Kil

Tel. 0554 – 150 02

Bankgiro **479-4376**

Swish: Ashram 123-6334106

E-post: kristnaashramroresen@telia.com

Hemsida: www.kristnaashram.se

Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kursgård och vandrarhem

Klaxås Sörgården 10 665 92 Kil

Tel. 0554 – 69 36 10

Bankgiro **977-7749**

Swish: Sörgården 123-1229608.

E-post: info@sorgardenkursgard.se

Hemsida: www.sorgardenkursgard.se



Ashrams administrativa sekreterare

Bengt Ohlsson

Klaxås Solhaga

665 92 Kil

Tel. 0554-153 99

Timanställd för bokningar mm.

Josephine Bäckryd

Korsnäs väg. 1

665 94 Fagerås

Mobil: 072-055 31 01