



Vänbrev 3  
2011

Betraktelse av Margareta , läs vidare >>

## ”Han är inte här, för han är uppstånden!”

Graven är tom!

Även om man ej med säkerhet vet om detta är Jesu grav, så blev det så levande för mig.

Jag ser hur de lägger Jesu kropp i graven, så ledsna de var.

Ser lärjungarnas förvåning. Graven är tom!

Trädgården så vacker och fridfull. Jag ser hur Maria sitter där och gråter.

Men så kom Jesus, uppstånden. Vilken glädje!

Detta får vi tro på idag. Jesus lever! Halleluja!

*Margareta M Lindberg.*

*Israelresenär 2011*

### Tankar om förnyelse och förändring

Ibland går jag och nynnär på en kör som jag lärde mig för många år sedan: ”Lev i förnyelse, möt Jesus varje dag, lev i förnyelse du blir stark när du är svag....” osv. Jag har ett par olika bibelordböcker som jag brukar använda mig av. När jag slog upp ordet **Förnyelse** i en av dem så hänvisade den bara till två ställen i Nya Testamentet. Det ena var från Paulus’ brev till Titus 3:5 där Paulus talar om ”förnyelse i den Helige Ande, som Gud rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus” och det andra bibelstället var från Rom 12:2, ”...låt er förvandlas genom sinnets förnyelse,...”. Så slog jag upp ordet **Förändra**. Här fick jag några fler hänvisningar, sammanlagt 6 st. I gamla Testamentets sista bok, Mal. 3:6, står det ”Jag, HERREN, har inte förändrat mig” och i Jak. 1:17 läser vi ”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker”. Jag märker en tydlig skillnad mellan förnyelse och förändring. Jag uppfattar förnyelse som något positivt medan förändring tydligen kan vara något som leder helt fel.

I debatten efter valet i september har vi hört ropan både på förnyelse och förändring. Kan jag tillämpa samma resonemang på eftervalsdebatten som jag gjorde ovan i samband med bibelorden? Förnyelse inom politiken kanske kan vara bra, men om jag vill förändra den förda politiken för att få fler röster, då betyder ju det att jag inte tror på den politik jag tidigare har fört! Om jag verkligen tror på den förda politiken försöker jag istället att övertyga mina medmänniskor om att den

politiken är den bästa, och detta gör jag även om mitt väljarunderstöd minskar. Om jag väljer att förändra politiken för att få fler röster, då är jag ju bara ett vindfölje som strävar efter populism. Då är det väl bättre att byta parti istället!

I Kyrkan tidning från den 2 dec. läser vi om ett dokument för religionsmöten som skrivs på uppdrag av Svenska kyrkans kyrkomöte. Vi läser: ”...vi har lämnat tänkandet där vi hävdar att dop och kristen tro är nödvändigt för människans frälsning. Istället har vi rört oss mot tanken att Gud finns i fler sammanhang. Vi kanske till och med är beredda att tänka att alla religioner, bortom vars och ens språk har samma mål.” Tala om förändring! Men.... Vad gör vi då t.ex. med Apg. 4:8 ”Hos ingen annan (än Jesus Kristus) finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” Ja, en sak står klar: Den bibelversen måste vi styrka ur Bibeln. Och förresten, Joh. 14:6 måste vi också ta bort: ”Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Och när vi ändå håller på så är det lika bra att vi också tar bort missionsbefallningen i Matt. 28:18-20. Att missionera måste ju vara bortkastad tid och pengar om nu ändå alla religioner och trosriktningar leder till Gud. Många andra ord skulle jag också vara tvungen att stryka, men domen skulle då gå över mig: ”Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden”, Upp. 22:19. Se också Gal. 1:6-10.

Nu har jag talat om Förnyelse och Förändring. Kanske vi skulle se på ordet Förvirring också? Nej, jag tror vi tar det en annan gång.

I Ashramrörelsen har vi talat om Ashram som en lotsbåt som lotsar oss förbi de farliga skären i en förvanskad syn på Bibelns evangelium. Den lotsbåten behöver vi i denna tid mer än någonsin. Vi behöver nödvändigtvis inte känna till varje farligt skär, men vi skall veta var frälsningens djupa vatten finns.

Jag avslutar där jag började med Rom. 12:2: ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom”.

*Sven-Evert Kronberg*

## Utdrag ur Årsberättelse för Kristna Ashramrörelsen 2010

**Rom.15:13** *”Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.”*

År 2010 har varit ett år där världen skakats av katastrofer. Det började med den stora jordbävningen på Haiti där miljoner människor drabbades. Naturen fortsatte att göra uppror med jordbävningar i Chile och Kina. Sedan kom vulkanutbrottet på Island som lamslog flygtrafiken i hela Europa när askmolnen spred sig med vinden. Stora skogsbränder i Ryssland, omfattande översvämningar i Australien och Pakistan drabbade många människor. Ett annat område som skakats är ekonomin. Många av Europas länder har befunnit sig och befinner sig i mycket utsatta lägen. Även USA har drabbats av ekonomiska svårigheter. Till allt detta kommer oroligheterna i mellanöstern och vilka konsekvenser det kommer att få. Terroråden tilltar och kristna i olika länder förföljs och dödas. Året avslutades med självmordsbombaren i Stockholm. Problemen kryper allt närmare. Det är svårt att blunda för att allt som skett under 2010 är ett tecken på att vi ser begynnelsen på de ”födslovåndor” som Jesus själv vittnar om. Det är nära till hands att gripas av fruktan och modlöshet. Men som Guds folk har vi hoppets Gud att vända oss till. Under det år som ligger framför vill vi inom den kristna Ashramrörelsen fortsätta att predika evangeliet om Guds rike. Vi har ett rike som aldrig skakas eller vacklar som är ett evigt rike. Den vissheten ger trygghet i tillvaron. Så låt detta få bli ett år då vi först och främst söker Guds rike och hans rättfärdighet.

Betoningen ligger fortfarande på att Ashram är en bönelivsrörelse. Vi vill tillsammans med andra kristna bönerörelser förena oss i bön för att många människor ska få möta Jesus och komma in i Guds rike. Låt oss hålla ut i vår bönetjänst. Vi vet att utan bön kommer vi inte att fungera på det sätt som Herren vill. Bön är den enda framkomliga vägen.

År 2009 kunde Ashrams verksamhet redovisa ett överskott tack vare alla generösa gåvogivare. Gåvogivandet under 2010 har också varit mycket generöst vilket vi är tacksamma för. Men trots det kommer ändå verksamheten att gå med underskott då kostnaderna också ökat.

Behovet av frivilligarbetare är fort-satt stort då arbetsbördan på Sörgården är mycket betungande. Det har varit och är fortfarande ett angeläget böneämne. Men vi har sett en positiv förändring under året då flera nya frivilliga tillkommit. Bengts semesterperiod löstes bra tack vare frivilliga insatser främst från styrelsemedlemmar.

*Vill Du läsa hela verksamhetsberättelsen finns den på vår hemsida*

För kristna Ashramrörelsens styrelse

*Jan Andersson*

Ordförande

## ANMÄL DIG I GOD TID

### minst 14 dagar i förväg

De folkhögskolor och kursgårdar som vi samarbetar med behöver veta deltagarantalet i god tid för att en Ashramhelg skall kunna genomföras.

På vår egen kursgård Sörgården, och även på en del andra platser går det ibland bra att anmäla sig senare, om tillräckligt många har anmält sig i tid, så att Ashramet inte blir inställt.

**Gör gärna ett försök.**

## Ashramprogram

Hösten 2011

### ASHRAM i Ångermanland

Plats: Solbacken, Dekarsön  
Tid: **2 – 4 september**  
Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian Gustafsson  
Pris: Logi dubbelrum el. flerbädd, måltider och kursavgift 1 200:-/1 300:-  
Husvagnsplatser finns också  
Anm. Hellholms **0660-582 26**

### ASHRAM i Västerbotten

Plats: Lycksele Missionskyrka  
Tid: **10 september**  
Ledare: Bengt Ohlsson  
Pris: 275:-  
Anm. Lindberg **0932-303 32**  
eller **070-210 77 21**

### Höstashram i Värmland

Plats: Sörgårdens kursgård, Kil  
Tid: **19-23 sept.** Arbetsgem.  
**23-25 sept.** Höstashram  
Ledare: Bengt Ohlsson  
Pris: Frivillig avgift  
Anm. **0554-150 02, 153 99**

### HÖSTASHRAM Skåne

Plats: EFS-gården, Åsljunga  
Tid: **30 sept. – 2 oktober**  
Ledare: Bengt Ohlsson  
Pris: D-rum 1 400:-/1 550:-  
E-rum 1 550:-/1 750:-  
(Ashramavg. Ingår med 250:-)  
Anmälan: **0435-46 00 54**

### ASHRAM i Västerbotten

Plats: Fridhem Byske  
Tid: **29 oktober**  
Ledare: Bengt Ohlsson  
Pris: 275:-  
Anm. Andersson **0910-164 87**  
eller Berg **0912-302 46**

### ASHRAM i Västerbotten

Plats: Hedlundakyrkan, Umeå  
Tid: **4-6 november**  
Ledare: Bengt Ohlsson och Stojan Gajicki  
Pris: Kursavgift, lunch och middagar är inte helt klart nu men kommer att finnas med i foldern som Du kommer att få om Du hör av Dig till Sandman eller Holmlund. Fika betalas på plats.  
**Logi och frukost** ordnar man själv. Förslag; ”Logi väst” 090-14 88 00, vandrarhem 090-77 16 50 eller i hem förmedlas av Sandman och Holmlund  
**Anm./info: Sandman 073-802 66 69**  
eller [maggansandman@hotmail.com](mailto:maggansandman@hotmail.com)  
**Holmlund 090-19 55 90, 070-335 97**  
92 eller [e.holmlund@telia.com](mailto:e.holmlund@telia.com)

### Bönedag/helg i Värmland

Plats: Sörgårdens kursgård, Kil  
Tid: **12 (el.11-13)november**  
Du kan delta lördagen eller hela helgen  
Ledare: Bengt Ohlsson  
Pris: Frivillig avgift  
Anm. **0554-150 02, 153 99**

## **Ashramresa till Israel 28 maj – 6 juni 2011.**

Det är med glädje och stor tacksamhet, som jag nu sätter mig ner för att delge er några av alla våra välsignade och givande upplevelser i Israel.

I Ashramstyrelsen kom det upp ett förslag, att vi skulle göra en resa till Israel. Redan då började planeringen och så småningom i samarbete med Duveskogs reseservice.

Vi blev 41 resenärer från hela Sverige, som var med på resan. 20 mycket förväntansfulla resenärer flög från Landvetter en tidig lördagsmorgon den 28 maj.

I Wien strålade vi samman med de övriga i gruppen från Arlanda.

Flyget tog oss till Ben Gurions flygplats i Tel Aviv. Där mötte vår guide Joen Lindqvist. Han är född i Sverige, men emigrerade till Israel för ca 30 år sedan. Joen är mycket kunnig om landet. Han är också väl bevandrad i både Gamla och Nya Testamentet. Vi är mycket tacksamma över allt, som han förmedlade till oss.

Vi for med buss till Galiléen. Där bodde vi på hotell Ginosar Inn, en kibbutz nära Tiberias vid Gennesarets strand. Vid framkomsten serverades det en god middagsbuffé. Därefter var det presentation och en aftonandakt med lovsång, bibelläsning och bön. Bengt sade, att han under veckan skulle tala om " Helig mark." Två systrar, Margareta Sandman och Cecilia Strömberg, ledde lovsången vid alla våra samlingar. De hade med en gitarr från Sverige och sjöng också duett vid flera tillfällen till mycket stor välsignelse för oss.

### **Söndag:**

Efter en riklig och god frukostbuffé samlades vi i trädgården nära stranden av Gennesarets sjö. I stor tacksamhet över att vara på plats sjöng vi lovsånger i den vackra omgivningen. Vi var mycket glada att ha pastor Stojan Gajicki och hans fru Soila med oss på resan. Pastor Stojan höll ett kort bibelstudium. Han började att tala om Kristi brud och läste ur Esters bok. " Bruden" skulle bli hans ämne under veckan.

Klockan 9 satte vi oss i bussen för att börja dagens rundresa. Vi for norrut till Metulla vid

gränsen till Libanon och Syrien. Där fanns ett taggtrådsstängsel till gräns. Vi påmindes om orden från Jes. 2:4.

Resan fortsatte genom Dandalen. Vi såg lämningar från Pan-templet.

En serpentinväg tog oss upp till Golanhöjden. Där berättade vår guide Joen, f.d. major i den Israeliska armén, om krig mot Syrien och Egypten. Man såg ett moln på himlen format som en hand, Guds hand, som beskydd över landet Israel. Vi påmindes om orden från Jes 19:21.

Från Golanhöjden for vi ner till Katzrin, där vi åt lunch. Många gick in i en juvelerarbutik. Några handlade.

Resan fortsatte "hemåt" till vårt hotell. Vi var flera, som badade i Galileiska sjön. Vattnet var skönt!

Efter en god middag fortsatte Stojan att tala om "Bruden."

### **Måndag:**

Efter frukosten for vi ut med båt på Gennesarets sjö. Det var alldeles vindstill och en ljuvlig morgon. Motorn slogs av ute på vattnet. Vi sjöng och Bengt läste Guds ord. En besättningsman kastade ut nät, men fick tyvärr ingen fisk.

På kibbutzen finns en stor minnesbyggnad. Därinne finns en kopia av en mycket gammal fiskebåt, som bärgats från botten av sjön. Vraket finns inlåst i byggnaden.

Vi for till Kapernaum och såg utgrävningarna från bl.a. Petrus hus och en gammal synagoga. Vår mycket vänlige och duktige chaufför, Doodi, körde oss tryggt och säkert vidare till Ein Gev. Där serverades god Petrusfisk.

Resan gick vidare till Saligprisningarnas berg, där Jesus höll sin Bergspredikan Matt 5–7 Där finns Petrus-kyrkan, som är en åttkantig vacker helgedom med en underbar akustik. Vi sjöng lovsång i stämmor därinne. Därefter gick vi ner till stranden. Det var där Jesus tre gånger frågade Petrus: "Älskar du mig?" Petrus svarade: "Du vet, att jag har dig kär" Petrus fick där en kallelse att föra Jesu får på bete. Joh. 21:15-17

*Gerd Utbult*

Fortsättningen av resedagboken följer i kommande Ashram-Nytt



## **Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland**

Under styrelsens arbete med att hitta lösningar för vad Gud vill med Sörgården har det vuxit fram en förnyelse av tidigare vision – **Sörgården är navet för Kristna Ashramrörelsen – En böneplats – en plats för bön och stillhet.**

Välkommen Du som vill vara med i bönestjänsten på plats och genom det bönebrev som skickats ut minst fyra gånger om året. Om Du vill ha bönebrevet meddela vår expedition.

*Välkommen till  
förbönsgudstjänst  
i Sörgårdens kapell*

**tisdagar kl. 19.00  
den 6 september, 4 oktober  
och 1 november**

Kan du inte närvara i kapellet är Du välkommen att skriva eller ringa in Ditt böne- eller tacksägelseämne.

Vi har också som **regel bönesamlingar varje dag kl. 8.30 och 13.30** då det inte är annan verksamhet – Välkommen!

Gud hör bön!

Du behövs i böne- och arbetsgemenskapen på Sörgården i hushålls- och skogsarbete. Hör av Dig!

## Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor

under årets sju första månader har det kommit in; **72 196:-** (63 310:-) i löftes- och gåvor, samt **19 332:-** (15 526:-) i kollekt för Ashrams räkning.

Till Sörgården har det kommit in; **50 272:-** (39 127:-) i gåvor, **24.550:-** (21 520:-) i "50 ger 100" och **26 950:-** (11 013:-) i kollekt samt **4 800:-** (100:-) till Sörgårdsfonden (Inom parentes 2010 års resultat)

### *Han som välsignar gåvorna – Han välsignar också givarna*

Vi känner en oerhörd tacksamhet för alla gåvor som strömmat in och vi tror och ber om att strömmen av gåvor skall fortsätta under detta nya år.

Vill Du ge en regelbunden gåva varje månad, kvartal eller halvår (löftesgåva för Ashram och "50 ger 100" för Sörgården) hör av Dig så skickar vi inbetalningskort. Dessa gåvor förstärker våra verksamhetskassor.

Gåvor till Sörgårdsfonden använder vi för inköp av inventarier och underhåll av byggnader på vår kursgård. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelsedagar och julgåvor – kontakta vår expedition.

Detta nummer av Ashram-Nytt har Bengt Ohlsson haft ansvar för, med hjälp av Jan Andersson, Sven-

Evert Kronberg, Margareta M Lindberg och Gerd Utbult

Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på november

Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt

Vi vill ha bidragen **senast den 15 oktober**

#### **Anmäl adressändringar**

Om Du inte vill missa Ashram-Nytt vid adressändring måste Du meddela oss Din nya adress. Posten har inte längre någon kostnadsfri eftersändning.

### **Kristna Ashramrörelsen**

Klaxås Sörgården 10 665 92 Kil

Tel. **0554 –150 02**

e-post: Ashram@hem.utfors.se

Hemsida: [www.kristnaashram.se](http://www.kristnaashram.se)

### **Kristna Ashramrörelsen:**

PlusGiro **45 97 93-6** Bankgiro **479-4376**

### **Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kursgård och vandrahem**

PlusGiro **86 23 60-5** Bankgiro **977-7749**

### **Ashramledare**

Bengt Ohlsson

Klaxås Solhaga

665 92 Kil

Tel. 0554-153 99